

Al ruim 40 jaar vogelliefhebber.

Als klein mannetje thuis kreeg ik een paar koppeltjes grasparkieten van mijn vader waar we een volièrre voor hadden gebouwd tussen twee schuren in, lekker makkelijk: alleen een dak, een voor- en achterkant maken.

De kweek verliep uitstekend, wellicht omdat ik er nog geen kaas van had gegeten en de natuur z'n gang liet gaan.

37 Jaar geleden getrouwd en verhuisd naar Twello waar ik nog steeds woon.

Eenmaal gesetteld in Twello weer vogels aangeschaft destijds bij Jan Jansen. Witte kanaries en ivoorgeel en een paar Glosters van Jan Korten.

Zelf een stenen volièrre gebouwd van 3 bij 6 meter voorzien van verlichting, verwarming en stromend water.

Uiteindelijk bleek de Gloster (postuur kanarie) het beste bij mij te passen.

Ruim 20 jaar geleden lid geworden van "De Gekleurde Zanger" al vrij snel ( na 1 jaar) toegetreden tot het bestuur als penningmeester, dit 3 jaar gedaan te hebben gekozen als voorzitter, opvolger van Jan Vree.

Tot op de dag van vandaag Gloster kweker en sinds 3 jaar Yorkshire kweker. Wat uitstapjes gemaakt naar de gefriseerde rassen maar dan blijkt dat je al snel teveel soorten hebt wat voor mijn gevoel niet werkt, vandaar weer terug naar de postuurkanarie

Ik kweek met 15 koppel Glosters en 10 koppel Yorkshires , de kweek begint bij mij 1 januari met het oplichten van de dag-uren naar 15 uur per dag. Half januari/ begin februari begin ik met de kweek zodat ik eind maart de kweek erop heb zitten en van een voorjaarsvakantie kan genieten.

Mijn hobby's zijn zoveel mogelijk shows bezoeken vandaar dat ik ook lid ben van de postuurclub waar jaarlijks een aantal grote shows worden georganiseerd voor enkel postuurkanaries.

Sinds 2021 trots lid van de Voorster Vogelvrienden.

Ik geef de pen door aan Rick Blankhorst.

Dick van Huffelen