

Rick bedankt voor jouw verhaal en de pen door te geven aan mij.

Als klein jongetje ben ik begonnen met een paar standaard grasparkieten in een vlucht van mijn vaders hok, om kennis te maken met deze mooie hobby.

Nadat er een nieuwe schuur gebouwd werd, kwamen er ook meer vogels. Die van mij kwamen boven in de schuur in zelf gemaakte kooien. Als snel kwamen we er achter dat de parkieten het gebruikte materiaal wel erg interessant vond om kapot te maken. Daarom maar goed geïnvesteerd om degelijke kooien aan te schaffen om in te kweken.

Eerst waren het de normale kleurslagen, maar tegenwoordig zit er altijd wel ergens iets verborgen in de vogels waardoor er allerlei kleuren naar voren komen.

Op dit moment heb ik vooral groen, blauw, grijs en violet als kleurslagen in diverse mutaties.

Tussendoor heb ik nog een koppel gele kleurkanaries bij Dick van Huffelen opgehaald om zo ook hier een start in te maken en dat ging ook goed en hebben nu vooral ivoren kleurkanaries, wat wij een mooie kleurslag vinden.

Nadat mijn broertje gestopt was met zijn kleurgrasparkieten, heb ik een aantal van zijn wildkleur vogels overgenomen om deze in de familie/vereniging te houden.

Echter vond ik alleen de groene wildkleur wat saai en ben ik over gegaan op andere kleurslagen. Op dit moment kweek ik daar voornamelijk mee in de pallid en fallow serie.

Een paar jaar terug wou ik graag iets anders erbij nemen en heb toen een koppeltje citroenparkieten kunnen kopen en het kweken verliep goed. Toch blijft mijn hart liggen bij de grasparkieten.



Standaard grasparkiet groen



Citroenparkiet man.



Kleurgrasparkiet pallid turquoise

Ondertussen is mij in 2017 ook gevraagd om toe te treden tot het bestuur van De Gekleurde Zanger, als toegevoegd lid.

Omdat het lastig was om mensen hiervoor te vinden en ik graag iets wou betekenen voor de vereniging, heb ik hier niet lang over na hoeven denken en heb daarom ook volmondig 'Ja' gezegd.

Toen de fusie steeds dichterbij kwam, moest ook de invulling van het bestuur ingevuld worden. Per 1 januari 2022 ben ik de penningmeester van onze nieuwe vereniging.

Op naar mooie jaren!

Ik geef hierbij het woord aan Jeroen Streppel, succes!

Erik Hendriks