

In het hok bij Ap Teunissen

Mijn naam is Appie Teunissen, geboren in 1954 in Teuge.

Ook ben ik mijn jonge jaren opgegroeid met vogels.

Thuis had mijn vader een kooi gemaakt waarin een koppeltje Diamantduifjes zaten en een klein rennetje met een paar Kanaries.

Zo ben ik geïnteresseerd geraakt in vogels.

Maar het heeft nog lang geduurd voordat ik zelf met vogels ben begonnen, zo rond het eind jaren 70.

In het begin met zoals zoveel beginners eerst klein. In een kooi met een paar kleine Grasparkietjes, maar al snel werd er een volière gebouwd waar een paar Turquoisines en Valkparkieten werden geplaatst en op de grond een koppeltje Dwergkwarteltjes.

De volière werd al snel te klein en ik heb daarna een grotere volière gebouwd met 4 vluchten, nachthok en een voedergang.

Ik heb daarin meerdere Kromsnavels gehouden, zoals Agaporniden, Turquoisines, Eleganten, Valken, Splendid.



In de jaren 80 heb ik het roer omgegooid en ben ik begonnen met de Phoise Phalus groep, zoals het Bonte boertje, Meier papegaai, Roodbuik papegaai, Rupell papegaai



Met deze vogels heb ik over het algemeen vooral de Roodbuik papegaaien goed gekweekt. Helaas heb ik in 2010 een ziekte in het bestand gekregen en gingen de vogels één voor één op de rug liggen. Na verschillende onderzoeken kwam men tot de conclusie dat het kliermaag dilatatie syndroom (KDS), internationaal bekend als PDD. Waarbij al mijn vogels zijn overleden binnen een jaar en dat waren er ongeveer 12. 3 waren er nog in leven, waaronder 1 Roodbuikpop die ongeveer 25 jaar oud was. De drie zijn naar de medische wetenschap gegaan voor onderzoek. Dit heeft veel met me gedaan en ben toen gestopt met de vogels, ook mede door gezondheidsklachten.



Maar ik ben altijd lid gebleven van de Gekleurde Zanger, en heb altijd een warm hart voor de vogelvereniging gehad.

Na een jaar dat ik lid was geworden ben ik in het bestuur gekomen en heb verschillende functies gehad zoals: 2^e secretaris, 2^e voorzitter, en 12 jaar voorzitter.

Daar naast maakte ik ook het clubblad het Agaatje.

In de beginjaren nog met een stencilmachine.

Ook toen het al makkelijker ging met een kopieerapparaat was het advertentieblad maken veel werk met knippen en plakken.

Met vriendelijke groet Appie.